

BoekStart

Boekidee voor ouders



Hallo allemaal

In dit stoffen babyboekje maken jullie kennis met verschillende dierenvriendjes. Hallo allemaal... zullen we ze samen één voor één gedag gaan zeggen? Open het boekje maar eens, hé wat is dat nou... sommige dierenvriendjes hebben zich verstopt!

Spelletjeskast

Dit vrolijke boekje heeft jullie verrassend veel te bieden, het lijkt wel een spelletjeskast. Misschien is het voor jou nog even zoeken naar alle mogelijkheden. Het boekje voorlezen, is natuurlijk het meest voor de hand liggende idee. Maar er zijn meer mogelijkheden, zie het als een uitnodiging voor jou en je kindje om dit samen te ontdekken.

Taalprikkel

Voorlezen is ook spelen... en dat allemaal tegelijk of afwisselend. Maar hoe dan...? Door je kindje de regie te geven over het boekje. Dat is wennen, want waarschijnlijk zal je kindje het boekje niet van voor naar achter bekijken. Misschien is er juist één bladzijde favoriet, en zal het daar steeds naar op zoek gaan. Samen de plaatjes aanwijzen, bekijken en benoemen, tussendoor een liedje zingen of een kiekeboe spelletjes spelen... Het valt allemaal onder voorlezen. Houd het dus niet bij plaatjes benoemen alleen, speel het spel mee met je kindje. Reken maar dat je samen hieraan veel plezier zult beleven. Overigens is het dé manier om je kindje extra taalprikkel aan te bieden. En weet je, dat kan ook prima in je moedertaal, de taal van je hart.



Hallo allemaal

Uitgeverij ImageBooks
ISBN 9789464087543

Boekidee door: Jos Boon



Speel je mee?

Dit fleurige boekje heeft allerlei uitdagende extra's, kijk maar eens goed. Naast de gekleurde sabbel en frunnikkoordjes, heeft het een heerlijk knisperende omslag. Een aantal bladzijden zijn voorzien van zachte staartjes... van wie zijn die zachte staartjes? Een ontdekkingstocht voor alle zintuigen van je kindje: sabbelen met mond en tong, friemelen en aaien met de handen. Wanneer het boekje onder de trappelende voetjes ligt, valt er ook nog eens van alles te horen.

Kiekeboe

Een uitdagend spelletje waar dit boekje zich prima voor leent is het kiekeboe-spel. Bij ieder flapje lees je de terugkerende regel: 'Wie zit er achter jou?'. Een spelvorm die je kunt spelen met kinderen van alle leeftijden. Bij baby's ligt de nadruk vooral op de gezichtsuitdrukking van plezier en verwondering. Wanneer je kindje wat ouder is zal het met dit spelletje leren dat wat je niet ziet, niet perse weg is. Rond een jaar zal je kindje jou uitdagen met het kiekeboe-spel en zich verstoppen achter zijn handjes of de slab.

Nog meer?

In de Bibliotheek bij jou in de buurt kun je nog veel meer van deze stoffenboekjes lenen. Goed om te weten dat deze stoffenboekjes na terugkomst weer lekker fris gewassen worden!

Tip: Download de BoekStartapp of schrijf je in voor de digitale [BoekStart Nieuwsbrief](#)

