

Door: *Julienne van den Heuvel*



Boekgegevens

Dag dieren!

Dick Bruna (tekeningen)

Uitgeverij Mercis (2008)

ISBN 9789056470890

Dag dieren

Acht afbeeldingen van dieren: een zebra, een poes, een lammetje, een pandabeer, een pinguïn, een vis, een hondje en een koe. Ze zijn verzameld, op elke bladzijde een, in dit knisperige, stoffen boekje zonder tekst. In de dubbelgenaaide 'bladen' is folie verwerkt, waardoor het gezellig ritselt en kraakt. En heel praktisch: het materiaal is bestand tegen wassen in koud water. Een leuke kennismaking met het werk van Dick Bruna!

Aandacht trekken

Dit kraakgeluidje trekt al vanzelf de aandacht van heel jonge baby's van zo'n maand of drie. Friemel aan de bladzijden om het boekje te laten ritselen en je baby zal zijn handjes er naartoe bewegen. Geef het hem zelf in handen en je kleintje zal even

zoet zijn met frummelen en kraken. Gun hem de tijd om dat uitgebreid te ontdekken. Leg hem maar rustig met het boekje in de box, zodat hij alle bewegingsvrijheid heeft.

Aandacht vasthouden

Behalve het geluidje, houden ook de eenvoudige zwart-witillustraties tegen de heldere achtergrond in primaire kleuren de aandacht vast. Het contrast is goed te zien voor baby's. Laat een paar dieren zien en benoem deze of maak het betreffende geluid. Eis niet teveel van je kleintje, het wordt al gauw teveel. Twee tot drie dieren is in het begin genoeg. Je merkt vanzelf als je baby er weer een of twee bij kan hebben.

Aandacht geven

Lekker bij papa of mama op schoot, die bij elk plaatje een ander geluid maakt of iets vertelt. Dat is leuk! Het gaat om de klank van je stem, het geeft niets als je kleintje het nog niet begrijpt. Misschien is er wel een poes of hond of staat er een vissenkomp of aquarium in de kamer. Dan is het leuk om van het betreffende plaatje samen naar het echte dier te gaan. En van de zebra, het lammetje, de panda en de pinguïn is er misschien wel een knuffel-exemplaar. Laat je kleintje er rustig mee kennismaken. Niet meteen in het gezichtje duwen. Je baby beweegt al gauw zelf met het speelgoed naar zijn mond.

Samen genieten

Als de aandacht verslapt, leg je het boekje weg. Echt uit het zicht, dan is het na een tijdje weer nieuw. Als het in zijn directe omgeving blijft liggen, gaat de verrassing ervan af, waardoor het moeilijker wordt de aandacht van de baby ermee te trekken. Ook al is er voor de baby nu nog geen verschil tussen een boekje en speelgoed, hij zal al gauw ervaren dat dit 'speeltje' verband houdt met warmte en aandacht, dat het iets is waarmee je samen bezig bent. Zodat na een tijdje het boekje met enthousiast gekraai herkend wordt!