

Door: Lea Kessels

## Dribbel houdt van boeken



Dribbel is een vrolijk hondenkindje dat al tientallen jaren favoriet is bij baby's en peuters. Het bekende boekje *Waar is Dribbel* verscheen voor het eerst in 1981! In het boekje, *Dribbel houdt van boeken*, gaat Dribbel samen met zijn moeder Drieka naar de Bibliotheek. Daar ziet hij ook zijn vriendjes. Samen luisteren ze naar het verhaaltje dat juffrouw Konijn voorleest. En natuurlijk kiezen ze boeken uit om mee naar huis te nemen, een hele stapel! Op de plaatjes in het boek staan natuurlijk veel boeken afgebeeld. Bespreek met je kindje waar de boekjes over gaan: een boot, een trein, een varkentje. Je kunt er ook geluiden bij maken, of de kleuren benoemen.

### Boekgegevens

*Dribbel houdt van boeken*

Eric Hill

Van Holkema & Warendorf (2016)

ISBN 9789000354696

### Herkenning

Je kindje zal al gauw herkennen dat de Bibliotheek dezelfde plek is als waar het met jou naartoe gaat. Lees het boekje voor voordat je naar de Bibliotheek gaat. Zoek samen de boekjes bij elkaar die terug moeten en praat met je kindje over die boekjes. Welke was leuk? Welk boekje minder leuk? Was er ook een boekje

van Dribbel bij? Nee, dit boekje hoeft niet terug, dat mag thuis blijven. We gaan nieuwe boekjes halen. Zullen we eens kijken of er een ander boekje van Dribbel in de Bibliotheek ligt?

### Naar de Bibliotheek!

Het bezoek aan de Bibliotheek is een feestje voor je kind: lekker scharrelen tussen de boekjes, boekjes voorlezen en samen kiezen wat er mee naar huis gaat. Door er regelmatig tijd voor te maken wordt het een terugkomend ritueel, en gaat het er helemaal bij horen. Op die manier wordt lezen en voorlezen een vanzelfsprekendheid waar je kindje jaren plezier van zal hebben.

### Nog een keer

Kinderen houden van herhaling, het vertrouwde boekje, het bekende verhaaltje willen ze steeds weer bekijken en horen. Tot je als voorlezer er helemaal genoeg van hebt. Maar er is een reden voor! Jonge kinderen hebben dagelijks enorm veel nieuwe informatie en input. Dat kost veel energie, dus wanneer het 's avonds voor het slapen gaan een verhaaltje hoort, dat het van a tot z kent, is dat heerlijk. Wil je toch een keer een ander boekje voorlezen, introduceer dat dan op een ander moment, bijvoorbeeld na het middagslaapje, of in het weekend, als er niet veel op het programma staat. Op die manier kan ook dat boekje uitgroeien tot favoriet.

### Kopen

Soms is een boekje uit de Bibliotheek zo favoriet, dat je kindje het steeds weer mee naar huis wil nemen. Misschien is het een idee om dat boekje aan te schaffen, zodat het altijd beschikbaar is. Het is natuurlijk heerlijk om je eigen boekenplankje te hebben.